

LILLA HÄGG

eller Haglingsgården som den också kallas



TIDIGA DOKUMENT:

25 mar 1350 Cecilia Glydingsdtr ger med sin broders Nils samtycke en del gårdar till sin andre broder Ketil Glysing. Bl.a i Hæg.

3 aug 1354 Bohus Konung Magnus fastställer förenämnda gåvobrev att gälla, även sedan ny lagbestämmelse trätt i kraft.

4 mars 1382 Bettna kyrka Bo Jonsson Grip bortbyter en del jord och erhåller ägorätt i Stavrum samt 4 attungar i Dynestad och 1 kvarnström i Lofta samt vart 8:e träd i Vi jämte 8 alnar jord i Hæg jämte kvarnen där av riddaren Gustaf Mattson. Upptaget i jordabok över konung Karl Knutssons och drottning Katarinas jordabrev.

1453 Se Helgsjö. Skiftesbrev.

19 mar 1543 Nyköping Benådningsbrev för allmogen i Tjust utverkat av bl.a Karl Pinne i Hæg som besökt Gustaf Vasa därstädes.

6 maj 1559 Gustaf Vasa till utvalde konung Erik om Birger Nilsson Grips uppförande. "-- vidare låter han bygga på våra och kronans strömmar både hammarsmedjor, såg och tullkvarnar, som det är skett vid en ström vid namn Hæg."

Lilla Hägg ligger ca 20 meter över havsytan. Det innebär att där var strandkant för ca 5000 (?) år sedan och förmodligen ett mycket bra boställe vid den då inre delen av Loftaviken. Man har hittat tre stenyxor av den typ som har hål för skaftet i trädgårdslanden på Lilla Hägg. Det är så kallade simpel skafthålyxa och användes från ca 1500 före kr och långt in i vikingatiden. En liknande yxa användes som stridsyxa. I Häggs tallbacke finns stenåldersgravar.

Det sägs att Hägg för länge sedan bestått av sex gårdar. Långbacken tillhörde Lilla Hägg en tid.

Lilla Hägg brukades av Emil och Emilia Augusta Eriksson

De fick många barn på Lilla Hägg: Först ett par tvillingar som dog unga. Så Ester men hon hade oturen att hennes fästman emigrerade till Amerika. Därför förblev hon ogift i Björns-holm.

Därnäst kom Josef som ändrade sitt namn till Hagling - kanske var det amerikanisering av Häggling. Han förblev ungar och övertog så småningom gården.

Så Elsa. Hon åkte till Stockholm men kom tillbaka och gifte sig med Joel i Överum.

Karin därnäst och Linea dog båda i lungsot.

Seth flyttade till Stockholm och köpte lägenhet



Karl, Emil, Bengt och Albert Eriksson vid fiskerisgården i Hägg



Haglingsgården i Hägg



Vykort "Till Beda Dahlgren 1915" Huset är flygeln till Lilla Hägg. I mitten Ester Eriksson.



på Karlbergsvägen. I hans trappuppgång fanns det andra familjer med samma namn så därför bytte han till namn Lingve. På andra sidan Karlavägen hade han en mekanisk verkstad. Einar var yngst. Han arbetade ett tag hos sin bror i Stockholm och träffade där Märta f 1908 från Värmland. De gifte sig under kriget 1943, när han var inkallad, År 19xx övertog de Haglingsgården som Märta sålde 1984 till skolvaktmästaren.

Lilla Häggs åkerjord köptes av Birger Andersson via Lantbruksnämnden.

Einar Karlsson född 1898 berättar

Det va nog 7 gårdar då. Hägg 2/3 kallas den här gården. Min farfar Erik Magnus Bengtsson född 1815 köpte gården 1842. Det har va ursprungligen två gårdar. Det här huset är sen senare delen av 1700-talet. Det är en gammal kulturbyggnad med gravfält, en gammal offerplats o en rest sten. Tre bronsåldersrösen med eldgropar finns här.

Hitom postlådorna låg enlagård som revs, med körvandring för 4 par oxar. Först hade vi laggårdskarlar o 7 statare o en hel del löst folk o deras tanter o ungar fick vara med på fältena. Så småningom blev det självbindare omkring 1910. Di va nog di första här i traktor, en Käs omkring 1917.

3500 var det i Lofta. Nu är det 500.

Min farfar hade 40 tunnland åker o sen skog. Ve Kumla hade hela församlingen lott (gemensam jord). De trodde att då va en gård som dött ut under digerdöden.

Ve tvättstugan, snustorget, va dans. Då fanns en Erik Jaen, sockenspelman, som spela fiol o klarinett på 1800-talet. Han bodde i ett torp under Hässelsta. Min far berättade det. Min far va född 1848. Många har talat om Erik Jaen o hans fiol o han stampa takten. Fredin va här i en grannsocken o skrev ner låtar.

Vi hade två par oxar o en häst o det togs av för hand o lie o vi hade fyra gubbar som tog med liar. Det var 1914 i augusti det kom luffare o jobba här. Då gick det åt folk.

Upptecknat 1982-07-12 av Anders Thörnquist Norrköping



Mjölkning i Hammaren 1920
Karin Eriksson tömmer mjölken, systrarna Elsa och Linea avvaktar



Seth Eriksson
Hägg



Ovan: Unga cyklister på Hägg 1914.
I mitten Einar f 1898



Blomma och Karin eller Linea Eriksson
på Lilla Hägg



Blomma och Martin i Källdalen



Ett i sitt slag magnifikt skåp både på utsidan och insidan. Det kommer från Lönbom i Utrike. Skåpet fick Einar Erikssons pappa Emil när han hjälpte Lönbom på Utrike att deklarerera.



Tröskarlaget hos Hagling i Hägg 1920

Från vänster: I dörren Karin Eriksson, Josef Hagling, Bengtsson i Vankom, Folke Olovsson Utrike, Martin Blomma, Arnold Larsson Hässelstad, P E Johansson Forserum, Emil Eriksson.
Till höger utanför bilden låg smedjan, huset finns kvar.



Pressning av halm i Hägg 1922

Från höger: På matarbordet Otto "Rulle" Larsson, Arvid Andersson Trostad som då bodde på Mejstad, Viktor Larsson Fårö, Josef Hagling.