

# GUSTAVSBERG och TRALLEBO

Gustavsberg 1939  
Det ligger vid Hagaborg, bara ett litet stycke in på Stengårdsnäsvägen.

Peter Nilssons far var valon och kom från Tyskland till Uppsala där han vandrade kring som hussmed. Småningom kom han till Lofta och slog sig ned i Gustavsberg där han ordnade en smedja i huset bakom. Gustavsberg ägdes då av ett gammalt par med sin dotter Stina Greta.

"Jag kan köpa stugan om jag får er dotter också" sa han och de gifte sig. Ibland var han smed hemma och på Åkerholm, men ofta gick han som gårdsmed i trakten. Stina fick hålla i släggan. Tre söner fick de, Gustav, Johan och Karl. Stina dog 1914, 81 år gammal.

Smeden P G Nilsson dog 1917, 84 år gammal.

Älste sonen Gustav gifte sig med Hulda från Loftahammar och de flyttade många gånger. Först bodde de på Bygget / Bjursund - sedan Bjursund - Humlebo / Bjursund - 1901 kom de till Sågarstugan / Åkerholm - Näset / Åkerholm och så Fiskarhemmet. Då gick Gretas mor i Vinö skola. Därför bodde de kvar hela tiden till 1910 då de flyttade till Grindtorp / Ekeby nära Brostuga - Ören / Vinö och så slutligen Gustavsberg som de övertog 1915. Över vägen utanför fanns en grind och hon fick fem öre när hon öppnade, därför kallades hon också "Hulda ve grinna".

Sonen Henry föddes 1911 och växte upp på Gustavsberg. Sitt röda hår ärvde han av far.



## GUSTAVSBERGSSLÄKTEN



(1) Karl "i Djupsved" var trädgårdsmästare i Ottinge och därefter i Djupsved på Hycklinge eller Trallebo som det också hette.

År 1950 sålde Gustav Karlsson Gustavsberg till Lydia Lindkvist, mor till Alf på färjan. Huset var eländigt, grått utan målarfärg och i en innervägg fanns en stor sten som vittnar om hur huset en gång kommit till.

Torpet Trallebo ligger alldeles intill och hette egentligen Djupsved. Det fick sitt namn för att så mycket tattare sade till där, det låg nämligen litet ensamt i skogen.



Smeden Gustav Pettersson och Hustrun Hulda f Törnberg